



## KUŞLAR YASINA GİDER KİTAP ÖZETİ

Ankara'dan Denizli'ye sizi uzun bir yolculuğa sürükleyecek, Kuşlar Yasına Gider. İlk olarak minibüslere tutkulu olan babanın gelmeyeşine yanacaksınız. Ve bu söze rastlayacaksınız satırların bir tanesinde "Zaten o yıllarda burnumuzun ucunda gezinen bir mazot kokusu babam, kulağımızda çınlayan uzak bir motor sesiydi ve az evvel dediğim gibi, gitti mi gelmek bilmezdi bir türlü." Daha sonra ani bir kazayla sarsılacak olan bu tutkunun acısına rastlayacaksınız, ilmek ilmek işlenmiş satırlarda. Bu kaza bir son değil, oğlunun da hayatını babasınıninkine benzetecek bir başlangıç olacak sadece.

### KİTAPTAN ALINTILAR

\*Bazı canlıları yara öldürmüyor, muhatapsız kalmak öldürüyor.

\*Babalar alınlarımıza yazılmış yalnızlıklardır.

\*Çünkü diye devam etti babam; hırs atına binenler, çoğu kez ne vakit düştüklerini anlayamazlar.

## BİR KELİME VE GEÇMİŞTEKİ HİKAYESİ

TABURCU: Neden Türk hekimler hastalarını iyileştirdikten sonra taburcu ederler? Bize çok normal bir isim gibi gelse de bunun anlamı çok daha başka ve hüzünlü bir hikayeye sahiptir.

Özellikle 1. Dünya ve Çanakkale Savaşı sırasında ülkenin tıp eğitimi veren tek kurumu Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, hocalarını, öğrencilerini cepheye yolluyor. Eğitime ara vermek zorunda kalıyor. Binası ise tamamen hastaneye dönüşüyordu. Sadece cepheye savaşmakla kalmıyor, savaş olmadığında da geride kalan tıbbiyeliler direnişte bizzat çalışıyorlardı. İzmir'in işgalinin üç gün sonrası, 18 Mayıs

1919'da, okulda hararetli, hüzünlü konuşmaların yapıldığı, hemen direniş gruplarının örgütlendiği bilinir. Ülkede herkes askerdir. Eli silah tutan tüm erkekler savaştadır. Gerçek kurumsal düzeyde tek hastane vardır. Ülkenin her yanındaki cephelerde tüm hekimler subaydır, askerdir. Yaralıları iyileştirilir. Tekrar cepheye gidebilecek olanları Tabip subay taburuna yollar "TABURCU" eder. Ve daha önce hiçbir ülkede hastalar iyileştiklerinde "taburuna yollanmaz, taburcu" edilmez. Bazı değerleri yaşamın içine böylesine sindirmiş başka bir millet yoktur. Ve işte taburculuğun yürek burkan hikayesi...



### Türk Havacılık Tarihi 1

### İlk Uçuş Denemeleri

Havacılık tarihimizde bugüne kadar ortaya çıkmış ilk uçuş girişimi Gazneliler döneminde yaşamış olan Türk bilgini İsmail Cevheri tarafından 1002 yılında yapılmıştır. Yaptığı denemede gökyüzünde bir süre dolandıktan sonra inmeye çalışırken kanatlar onu taşıyamadığı için yere çakılarak vefat etmiştir.

İkinci bir girişim Bizans döneminde 1159 yılında İstanbul'da gerçekleşmiştir. Atmeydanı'nda düzenlenen şölende Siraceddin Doğulu adlı bir Türk uçuş denemesi yapmak üzere Dikilitaşa çıkar, üzerinde ince uzun ve geniş bir elbise vardır. Rüzgar bol elbisesini şişirince kendini boşluğa bırakır, bir müddet havada uçar fakat sonrasında yere düşerek hayatını kaybetmiştir. Kendisi ilk Türk paraşütçüdür.

Sonraki girişim Türk ve Dünya tarihinde "ilk uçan insan" sıfatını kazanan başarılı denemedir. Bin fenli anlamına gelen Hezarfen adıyla anılan Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Kulesinden kuş kanatlarında benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakmış ve uçarak İstanbul Boğazı'nı geçip 6000 m. ötede Üsküdar'a inmeyi başarmıştır.

### Bunu Biliyor muydunuz?

Hezarfen Ahmet Çelebi o dönemde Osmanlı ve Avrupa'da büyük yankı bulmuştur. Sarayburnu'nda Sinanpaşa köşkünde bu durumu seyreden ve deneyin başarıyla sonuçlandığını gören Murat IV., Ahmet Çelebi'yle önce yakından ilgilenip bir kese de altınla sevindirdikten sonra, "Bu adam pek havf edilecek bir adamdır, her ne murad ederse elinden gelür, böyle kimselerin bakaası caiz değil" (Bu adam pek korkulacak bir insandır. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil) diyerek, bu derece bilgili ve becerikli bir adamı Cezayir'e sürgün etmiştir. Ve Hezarfen Ahmet Çelebi Cezayir'de ölmüştür...

Bir Taş At.Bir Taş Daha At.Bir Şiir Ateşle.Bir Yumruk Yükselt.

MALCOM X

ASIMIN NESLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  
ÖĞRENCİ YAYIN ORGANI

elde

YIL 1 SAYI 1



Elde dergisi, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından çıkarılan bir dergidir. Dergiyi çıkarma amacımızı deneyim ve bilgi sahibi olmak ve bunları çevremizdekilerle paylaşmak olarak özetleyebiliriz. Bizler kendimizi geliştirme ve geliştirirken de topluma faydalı olma gayesi güden gençleriz. Genç ve tecrübesiz olduğumuz için elbette birçok hata yapacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. Hep daha iyisini yapmak için uğraşacağız.

Dergimizi yayına hazırlarken desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimiz Eyüp KURT, Erhan TOSUN, Önder IŞIK ve okul müdürümüz Bünyamin ARAS'a teşekkür ederiz.

Dergimizin ilk sayısının hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımız: Hüseyin İLKUTLU, Yunus Emre ÇALIN, M. Furkan DALFİDAN, Aleyna DURMUŞ, Sümeyye Nur DOĞANER, Şeyma BENEK, Ceylin SELBES, Ayşe Rana TOPAL, Feride KARAKOŞLU, Ümmü Hacer YURTSEVER, Dilara Büşra BAYRAKTAR, Yağmur AKTEKİN

Bizlerin ve bizlerden sonra gelecek olan Asımın Nesli Ailesi üyelerinin dergimizi sürekli hale getirmesi temennisiyle...



## CUMHURİYET VE MİLLİ İRADE

Ben küçüklüğümde beri kırmızı renk nedir bilmem, ben kan kırmızı bilirim, aziz şehitlerimizden akan kanı... Bu toprakların her bir karışının bu kanla harmanlandığını bilirim. Şehitlerimin kan kokusunu duyarım o renkte. Ta ciğerimde hissederim o kokuyu. Peki niçin? Niçin bunca akan kanlar, kana dönüşen gözyaşları niçin? Eli bastonlu dedeler kaç gece neden uyumadılar? Neden? Çünkü aziz, şanlı, kutlu Türk milletinin her bir ferdi milletin şairinin dediği gibi "Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/ hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım/ Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner

aşarım/ Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım." Der, tek diş kalmış canavarlara.

Şu an bizler arkasına bakmayı ar sayan yiğitlerimiz sayesinde özgürüz ve bağımsızız. Gökyüzünde öyle nazlı, öyle cesur, öyle şanlı dalgalanan bayrağımız bize kanı toprağa karışmış şehitlerimizden emanettir. Bu millet esir yaşayamaz, asla başka devletlerin boyunduruğuna, sancağı altına giremez. Bu millet "Batı"nın fikirlerine boyun eğmez. Bu millet hak ile eşitlik ile kendi iradesi ile cumhuriyet yönetimi ile ancak ve ancak bir millettir. Bu sayede bir ayrılmaz bir bütün, bir ümmettir. Aziz askerim kahraman Gazi'nin şanlı ve kutlu şehitlerimiz bu devleti kendi canlarıyla kurmuşlardır. Cumhuriyetini, köylerini bekleyen dedeleri, cepheye su, mermi götüren bacıları, ağızlarında dualar ile pencereden eksilmeyen analar sayesinde düşman kurşunları arasında dalgalandırdığı bayrağının gölgesinde kazanmıştır. Milletten bağımsızlığı, hakları, iradesi, dini tehlikedeysse eğer, böyle bir şey söz konusu dahi olursa "dağları yırtar, enginlere sığmaz, kükremiş sel gibi olur" engel tanımaz.

Bu millet bir emanet olarak torunlarından aldıkları bu vatani onlara en iyi şekilde bırakmayı boyun borcu bilmıştır. Her saldırıda, her savaşta, her darbeye onlara biz cumhuriyetimizi, özgürlüğümüzü, kendi irademizi, bu kıymetli topraklarımızı "canımızı dahi versek vermeyiz" inancı ve duruşu ile her seferinde püskürtmüştür. Onların boş hayalleri ne kendi denizlerinde, ne de bizim denizlerimizde yüzdürmüşlerdir. Kahpece, hayâsızca alınlarına her silah dayandığında, başlarını daha bir kaldırmış, sizlerin zırlı varlığınıza, ağır namlularınıza korkmuyorum diye haykırmıştır. Milletten iradesine, özgürlüğüne, yaşamaya olan haklarına şairimiz Akif'e söz verdiğimiz gibi ellerini dahi sürdürmedik. Her bir 15 demokrasiyi koruyacağız. Bize kırmızı halı da yürüme teklifleri yapan, bizleri bilmemişlere, tanımamışlara sözümüzün arkasında yürüyerek hadlerini bildireceğiz.

## OKULUMUZDAN KISA KISA HABERLER



### İlk Ders

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk dersini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit BİRCAN hocamızdan aldık. Bizlere hayatı ile ilgili verdiği örneklerin ardından Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Libya'daki direnişin öncüsü ve sembolü olan Ömer Muhtar'ın ölüm yıldönümleri olması ile ilgili bilgiler verdi.

### Geleneksel Aşure Etkinliği

Okulumuzun açıldığı yıldan itibaren her yılın “Muharrem Ayı” dolayısıyla yaptığımız geleneksel aşure etkinliğimizi arkadaşlarımızın, ailelerimizin İlçe Milli Eğitim Müdürümüz' ün katılımlarıyla ve çalışkan mı çalışkan personel abi, ablalarımızın yardımıyla gerçekleştirdik. Çok lezzetliydi, yemeyen pişman oldu.

### 9. Sınıflara Hoş Geldin Etkinliği

Asımın Nesli Ailesi açıldığı ilk günden bu yana gerek öğretmenleriyle, gerek personelleriyle her yıl hızla büyüyen büyük bir ailedir. Bu yıl da 120,9. Sınıf ve 80, 5. Sınıf kardeşimiz Asımın Nesli Ailesi bünyesine katıldı. 10. Ve 11. Sınıf arkadaşlarımız mensup oldukları Anadolu Mektebini ve katıldıkları kamplardaki tecrübelerini paylaştı.



### Demokrasi şöleni:

Okul Öğrenci Meclisi için 5 Ekim 2018 tarihinde sandık başındaydık. 5. Sınıf kardeşlerimizden 11. Sınıf arkadaşlarımıza kadar çeşitli sınıflardan 15 kişi aday oldu. 4 Ekim 2018 tarihinde konferans salonumuzda bizleri nasıl temsil edeceklerinden ve vaatlerinden bahsettiler. Seçmenler kendi hür iradeleriyle kendilerine bir temsilci seçti. Seçimi geçen senenin de temsilcisi olan Huriye GÜLMEZ arkadaşımız kazandı. Ortaokullar düzeyinde ise en çok oy alan Salih Eren PAKŞİ gönüllerin şampiyonu oldu. Temsilci Huriye Gülmez, Salih Eren'i ortaokullardan sorumlu temsilci olarak kabinesine aldı.

### Kulüplerimizi seçtik:

Asımın Nesli Ailesi olarak kendi ilgi ve alakalarımıza uygun, ileriki zamanlarda görev alacağımız kulüplerimizi seçtik. Kulüp stantlarının yanı sıra bir de Türk savaş sanatı olan “Bagatur” standı açıldı. Okulumuzda konferans veren Dünya Bagatur Federasyonu Başkan'ı Hüseyin YABİR ve müdürümüz Bünyamin ARAS en kısa zamanda okulumuzda bir kursun faaliyet geçeceğini söyledi.



### Konferanslarımız:

Ensar Vakfı tarafından organize edilen “Namazla Diriliş” programı kapsamında eğitimci yazar **Abdullah YILDIZ**'ı ağırladık. Öğrenciler arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz tarafından ilgiyle dinlenen programda namaz ve önemi başta olmak üzere bir çok faydalı bilgiye eriştik. Bize bu imkanı sunan değerli büyüklerimize gönülden teşekkür ederiz.

### Mavi Kapak Kampanyası

Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi 11-A sınıfı öğrencileri "Mavi Kapak Mutlu Etsin" sloganıyla plastik kapak toplama kampanyası başlattılar. Arkadaşlarımızın amacı ortopedik engelli bireyin tek başına hareket etmesini, özgürce gezmesini, ihtiyaçlarını karşılayabilmesini, en önemlisi de içinde yaşadığı dünyayı keşfetmesini sağlamaktır. Arkadaşlarımızın başlattığı kampanyaya desteklerinizi bekliyoruz.



**Okul Aile Birliği Toplantımız** 2017-2018 yılı okul-aile birliği başkanımız İlhan ÇAM ve Denetim Kurulu Başkanımız Aydın KAYALI Beylerin sundukları faaliyet raporlarının ibra edilmesinin ardından yapılan seçimlerde; Emine YILDIRIM yeni başkanımız oldu. Kendilerine ve ekibine başarılar diliyoruz.

### MALCOLM X

Siyahi bir adam olduğu için ırkçılık görüşünden zarar görmüş ve hayatı boyunca beyazlardan nefret eden bir adam olmuştur. Beyazlar, onun gözünde adeta bir şeytandır. Böyle düşünmesinde babasının ve daha birçok şeyin etkisi vardır. Babası siyahilerin asla özgür olamayacağını düşünürdü. Ailesinin dağılması da beyazların yaptığı ırkçılık yüzündendir. Lise yıllarında iken Malcolm sınıf birincisi olmasına rağmen okulu yarıda bırakmıştır. Çünkü öğretmeni onun avukat olmak istediğini öğrenince bu hayallerin bir siyahi için imkansız olduğunu söylemiştir.

Malcolm liseyi yarıda bıraktıktan sonra bir sürü suç işlemiştir. Hırsızlık suçundan yakalanıp on yıl hapse mahkum edilir. Hapisteyken onun beyaz adam hakkındaki düşüncelerini destekleyecek olan Elijah Muhammed ile tanışır. Elijah tanrının bile zenci olduğunu söyleyecek kadar ırkçıdır. Onun sayesinde Nation of İslam Hareketi'ne katılır. Sadakati ve dürüstlüğü onu üst seviyelere taşır ve kısa sürede Elijah kadar yetkisi olur. Davasının isimsiz bir kahramanı olduğu için X soyadını taşımaya başlar. Daha sonralarda ise Elijah ile sorunlar yaşar ve Nation of İslam Hareketi'nden ayrılır.

Yaşamak için zenci insanların bulunduğu yerleri seçti. Onlarla geçirdiği süre zarfında İslam'ı araştırdı ve öğrendi. Daha sonra ise İslam'ı iyice öğrenebilmek için hacca gitti. Hacca gittiğinde İslam'da ırk ayrımı olmadığını gördü ve bu onu İslam'a daha çok yakınlaştırdı. Hac dönüşünde yiğit ve yüksek görüşlü manalarına gelen Şahbaz soyadını kullanmaya başladı. Artık o isimsiz lakabıyla anılan X değil, yiğit bir insan olan El- Hacı Malik Eş-Şahbaz olmuştur.

Hacdan döndükten sonra Amerika'da siyah-beyaz kardeşliğini savunan teşkilatlar kurdu. Artık beyazlara karşı eskisi kadar nefret duymuyor ama yine de siyahilerin özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı çıkıyordu. Bu düşünceleri yüzünden çok fazla tepki almıştır.

Bir gün konuşma yaptığı sırada suikasta uğrayarak vefat etmiştir. Saldırganların arasında üç tane Nation of İslam üyesi bulunmaktadır.

Aslında çok önemli ve örnek olan bir şahsiyeti kaybetmiş olduk. Zamanında değeri bilinmemiştir. Malcolm'dan sonra daha birçok kişi Müslüman olmuş ve o da bunların dayanağı olmuştur.

Öğretmenimiz Büyamin ÖZBAKIR, öğrencilerine Vivaldi'nin “Presto” isimli klasik müzik parçasını dinletmiş ve öğrencilerden hissettikleri ile ilgili bir yazı kaleme almalarını istemiştir. Ortaya çıkan birbirinden ilginç ve güzel yazılardan bir tanesi...

### AH!

Yine bir deprem!... Uzaklardan gelen bir ışık engel olsa ona. Ama, yooo! Olacak... Yıkılacak... Ölecek!.. Dünya yıkıma girecek! O, bu, şu ölecek! Belki ben, belki sen...  
O tarihi kahverengi bina, o lüks cam kaplı villa yıkılacak, dünya sönecek, masmavi deniz kırmızıya dönecek. Kara, beyaz, sarışın hepsi bir olacak. Bir umut doğacak ama anılarınıza engel olacak!  
Elif Rana YILDIRIM (7/A)

### HUZUR

Yeni güneşin kızılığına bürünmüş gökyüzünün örttüğü devce dağların arasında kıvrılarak giden yolda içimi sebepsiz bir huzur kaplamıştı. Dağlardaki zeytin ağaçlarına konan keklüklerin ahenkle ötüşü bu güzelliği bir şahesere dönüştürüyordu. Garipti, her köye vardığında hep aynı şeyleri düşünmek çok garipti. Sanki tüm tabiat insanoğlunun yaptığı acımasızlıklara inatla daha da tebessümle yaklaşıyordu insanoğluna. İşte bu yüzden hayrandım bu yöreye. Tüm içtenliğiyle öylece karşımda duruyordu. Sanki insana ders vermek için tüm olanaklarına insanoğlunun huzuruna sunuyordu. Sanki yıllardır hiç zulüm görmemiş gibi.

Buranın gecesi de gündüzü kadar huzur vericiydi. Yıldızlar rastgele siyah bir çarşafın üzerine serpilmiş küçük cam kırıklarını anımsatıyordu. Ay da tüm içtenliğiyle sanki bir şey anlatmak istermiş gibi bakıyordu gözümün içine. Şaşıyordum. Tüm tabiat insanoğlunun yaptığı zulümlere nasıl böyle sabırla yaklaşıyordu? Doğanın bu soğukkanlılığına hayran kaldım. Sabah horoz sesiyle uyandım. Tüm hayvanlar sabah erkenden mesaiye başlamıştı bile. Sanki toprak bile üstüne basılmaktan bıkmamış, hatta canlılara hizmet vermenin verdiği mutlulukla daha bir dingin görünüyordu. Bu mutluluğun yanı sıra bir o kadar da hüzün barınıyordu. Kolay değil tabi. Dünyanın sırrını bilmek ve sessiz kalmak, her gün daha fazla insana mezar olmak. Şairler bile sürekli kendilerine kara toprağın aldığına inanarak isyan ediyorlar ve onu hor görüyorlardı. Nankör insanoğlu inatla bardağın dolu yanını görmemek için diretiyordu. Her gün şükretmek yerine daha çok isyan ediyordu.

Düşüncelerimden sıyrılarak yine o insan cehennemine, şehre dönüyordum. Dağların ardından kıvrılarak giden yollardan geçerek... Sinem KURUT (6/B)

### ŞEHİDİM

Saymakla bitmez adları  
Adlarıyla beraber hakları  
Vatan kurtardı onlar  
Kahraman oldular

Reyhane TULUNAY (7/A)

### ŞEHİDİM

Siz ki vatani bize emanet ettiniz  
Al bayrağımızı göklere çektiniz  
Bütün düşmanlara “Dur!” dediniz  
Kalbimizdesiniz kahraman şehitlerimiz!  
Canımız en değerli servetimiz  
Siz canınızdan vazgeçtiniz

Ülkemin bir avuç toprağını bile  
Düşmana çiğnetmediniz.

Osman Asaf AKÇOBAN(7/C)